

Het Sanderkwartierje

Groot & klein nieuws uit je buurt

---- SAMEN UIT IN 2025 ----

Zondag 12/01	Nieuwjaarsreceptie
Zondag 16/03	Oliebollen
Paasmaandag 21/04	Paaseierenraap
Zaterdag 26/04	Garageverkoop
Vrijdag 09/05	Bebloemingsactie
Juni/juli	Wandel-/fietstocht
Vrijdag 23/05	Dag van de Buur
Zondag 07/09	Buurtfeest
Oktober 2025	Halloween
November 2025	Voordracht

---- VOORWOORD ----

De Warmste Week streek dit jaar opnieuw neer in Brugge, met het centrale thema "eenzaamheid". Een onderwerp dat ons allemaal raakt, jong en oud. In een tijd waarin we steeds vaker digitaal met elkaar in contact staan, vergeten we soms de kracht van een simpel, persoonlijk gesprek. Een spontane "goeie dag" op straat kan immers de eerste stap zijn naar een gesprek en misschien wel een nieuwe vriendschap.

In het Sanderkwartier geloven we in de kracht van kleine gebaren. Daarom organiseren we diverse activiteiten, voor elk wat wils. Of het nu gaat om een nieuwjaarsdrink, samen een oliebol stekken, een fietstocht ... of een gezellig buurtfeest, deze momenten van sociaal contact zijn essentieel om de banden in onze gemeenschap te versterken. Ze bieden een kans om elkaar beter te leren kennen.

We zijn trots op de sfeer die we hier in het Sanderkwartier hebben weten op te bouwen: een buurt waar iedereen welkom is en waar mensen zich gezien en gehoord voelen. Maar de kracht van onze gemeenschap ligt bij jullie, de bewoners. Samen maken we van het Sanderkwartier een buurt waar het fijn wonen is.

We wensen jullie een fijn eindejaar, gevuld met warmte, gezelligheid en mooie momenten. We hopen jullie te ontmoeten op één van onze volgende activiteiten.



sanderkwartier
BUURTWERKING

Nieuwjaarsreceptie 14 januari



Onder een stralende lentezon ging op paasmaandag één april de paaseierenraap door, naar jaarlijkse gewoonte in de tuin van het PVT. En ook dit jaar was de paashaas van de partij.

Vol enthousiasme vlogen de talrijk aanwezige kindjes erin, wat al snel de nodige paaseieren in hun mandje opleverde. De helpers van de paashaas konden het tempo van de kinderen bijna niet volgen... en moesten zorgen voor de nodige bijsturing in de organisatie :-)

Voor de ouders was dit het uitgelezen moment om wat te kunnen bijpraten, al dan niet met een glaasje advocaat.



Oliebollen 3 maart



Bebloemingsactie 3 mei

In 2024 werden er binnen het Sanderkwartier 2200 bloemen uitgedeeld.



Dag van de Buur

Hangen jullie uitnodigingen voor de buurtactiviteiten ook aan de frigo met de magneet die we schonken ter gelegenheid van de 'Dag van de Buur' dit jaar?



Oproep kaartjes

Wie krijgt niet graag een kaartje? Een groet, proficiat, welkom of een kaartje met medeleven....

Kent u iemand in de buurt aan wie de buurtwerking zo'n kaartje kan bezorgen, geef een seintje aan één van de buurtmedewerkers of via mail op sanderkwartier@gmail.com.

“Een warme buurt” groeit door en met u!

Oproep Familiekunde

Familiekunde Vlaanderen afdeling Brugge doet een oproep voor schenkingen van genealogische documenten zoals: stambomen, familieboeken, kwartierstaten, heemkundige boeken, rouwbrieven, bidprentjes.... Deze documenten worden door Familiekunde regio Brugge met dank aanvaard. Bij hen worden ze veilig bewaard en opgenomen in een catalogus, die door alle geïnteresseerden geconsulteerd kan worden.

Je kan ze brengen naar vrijwilliger Jan Lansoght, Abdijbekerstraat 28, 8200 Brugge. Iedere gift helpt. Dank bij voorbaat!

Meer info vindt u op volgende website:

<http://familiekundebrugge.brugseverenigingen.be/RouwbrievenbidprentjesBegraafplaatsen>

Fietstocht Vloethemveld 22 juni

Jan Lansoght, deelnemer aan de door de buurtwerking ingerichte fietstocht naar Vloethemveld met een geleide wandeling, schreef volgend verslag:

Fietstocht op zaterdag 22 juni 2014.

Op zaterdag 22 juni was de jaarlijkse fietstocht. Dit jaar naar het Vloethemveld in Zeddegem. Onze fietstochtleider Christophe had een mooi parcours uitgekeurd langs fijne boswegen zonder druk verkeer via Snellegem tot aan het onthaalgebouw "het Kamphuis" waar de wandelaars die met de auto kwamen ons fietsers verwagden. Onze gids - Gert - - zou ons een spannende wandeltocht van 2 uur aanbieden in een unieke engereste natuur van ongeveer 365 hectaren. Via onze gids konden we in het afgesloten domein met af en toe een stop om bijzondere planten en bloemen te ontdekken o.a.: een 3-tal heidesoorten en de gelekte orchis. Hij gaf ook veel uitleg over het militair erfgoed. Het Brits krijgsgevangenkamp (1945-1946), waar meer dan 100.000 krijgsgevangenen verbleven (in 4 kampen) Diverse kunstwerken die ze hebben nagelaten hebben we bewonderd. Verder was er hier van 1950 tot 1990 een munitiedepot, waar de munitie na W.O I werd bewaard en ontmanteld. Veel mannen hebben hier hun legerdienst gedaan. (einde militair gebruik in 2008) Nu is alles een groot natuurgebied, en tot slot kregen we een kijk vanuit de waberhut op de vijver en de vele soorten zwervogels. En na een koffi reden we terug huiswaarts via een weg langs hopen. Een zeer geslaagde fietstocht.



Halloweentocht in het Sanderkwartier op 26 oktober

Het was griezelen geblazen in het Sanderkwartier op zaterdag 26 oktober! Maar liefst 29 kleine monstertjes, schattige elfjes en hun ouders konden genieten van een griezeltocht met vier tussenstops.

Bij de eerste tussenstop luisterden ze naar een spannend griezelverhaal over Frederick Sander en zijn vleesetende plant, geschreven en verteld door Frederick Lambert. Je kunt het hele verhaal nalezen op bladzijden 17-18.

De tocht ging verder, bij de volgende stop moesten ze een sleutel terugvinden voor een oude dame die niet meer in haar huis kon. Hiervoor was een flinke portie lef nodig, want de sleutel moest gezocht worden in drie emmers met een verrassend enge inhoud!

In het PVT was er een griezeltuin, waar twee vreemde snuiters de deelnemers stonden op te wachten. Ook de bewoners van het PVT hadden een griezelstandje ingericht en de kinderen werden daar getraakteerd op snoep. De laatste stop was in het Edgard de Smedtplantsoen, bij garagebox 12, waar Liesbeth en Siemen heerlijke pompoensoep hadden klaargemaakt. Iedereen was welkom om een kopje te komen drinken. Tijdens de tocht moesten de griezeltjes ook pompoenen zoeken waarin letters waren gekerfd. Met deze letters konden ze een woord vormen om een extra verrassing te verdienen. Het was een zeer geslaagde editie, en hopelijk kunnen we dit volgend jaar opnieuw organiseren, met evenveel enthousiasme en opkomst van groot en klein!



--- BUREN EN HUN HONDJES IN DE KIJKER ---

Valt het jullie ook op hoeveel mensen er in onze buurt met een hond op wandel zijn?

Waarom houden mensen een hond en wat betekent het voor hen en hun omgeving?

Hieronder vinden jullie het antwoord van vijf van onze burens. Jullie zullen lezen dat het bij iedereen gaat over sociaal contact en de zorg die een hond met zich meebrengt. En toch is ieders verhaal anders.

De interviews zijn afgenomen en uitgeschreven door Luc De Gruyter.

NANNA bij Hilde en Philippe



Nanna is al de derde hond van Hilde en Philippe uit de Abdijbekestraat.

Filou was hun eerste hondje, een niet-rashond, die als puppy bij Hilde en Philippe gekomen is toen de kinderen 5 en 3 jaar oud waren. Filou is 12 jaar oud geworden. Toen is Thor gekomen, een bordercollie, en die werd 14 jaar oud. Nanna, eveneens een bordercollie, is er gekomen tijdens corona en wordt in februari 5 jaar oud. In de Noorse mythologie is Thor de dondergod en is Nanna zijn schoonzus. Ze zijn dus familie.

Wat betekent Nanna voor jullie?

In het begin was de hond er vooral voor de kinderen. Ondertussen zijn de kinderen al het huis uit en zijn wij jonggepensioneerd. Nanna is voor ons een reden om naar buiten te komen.

Zelf ga ik met haar tweemaal in de week lopen langs de vesten en Philippe neemt meestal de dagelijkse wandelingen op zich. Een bordercollie is een slimme gezinshond, die past in een sociaal systeem. Voor de kleinkinderen is Nanna natuurlijk een speelkameraad.

Leuke anekdote, slechte anekdote?

Thor is mee geweest op onze pelgrimstocht naar Compostella. Daar kom je onderweg vaak dezelfde medewandelaars tegen en Thor werd zo een beetje ieders vriend. Een keer is een van die wandelgenoten zelfs speciaal bouletten gaan kopen voor de hond!

Ik werkte voor mijn pensioen als psychotherapeute. Het was een positieve ervaring toen ik bij een behandelingsproject voor geïnterneerden Thor en zelfs ook nog Nanna kon inschakelen.

Minder leuk is dat Nanna bij een vuurwerk een echt trauma opgelopen heeft. Zij is nu nog altijd bang van geluid en we moeten haar zeker weghouden van vuurwerk.

Advies voor hondeneigenaars in spe?

Je moet je ervan bewust zijn dat je je leven anders moet organiseren. Een hond kan je nooit de hele dag alleen laten.

Een hond kost ook geld aan voeding en vooral aan verzorging.

Niet in alle restaurants en slaapplegheden is de hond welkom.

We worden ook ouder. We weten niet of we na Nanna nog een hond zullen houden.

MAC bij Rika



Mac is de tweede hond ten huize van Rika in de Abdijbekestraat. Rika heeft een dochter Deborah en een zoon Jess. Beide honden zijn er gekomen door de kinderen. De eerste hond was de hond van Deborah. Het was Hoby, een golden retriever, die Deborah gekregen heeft toen ze 16 jaar oud was. Hoby is 12 jaar oud geworden. Nu baat Deborah een hondentrimsalon uit in Oostkamp en heeft ze 5 honden. De huidige hond Mac, een labrador chocola, was in feite de hond van Jess, die hij gekregen heeft op 24-jarige leeftijd. Toen de kinderen het huis uit waren is Mac de hond geworden van Rika en haar man Maurice. Drie jaar geleden is Maurice echter na een slepende ziekte overleden. Daardoor is Mac, die ondertussen al 11 jaar oud is, nu de toeverlaat van Rika.

Wat betekent Mac voor jou?

Mac is een maat, een vriend. Door hem ben ik nooit alleen en voel ik me niet eenzaam. Ik babbel ook met hem.

Driemaal per dag moet er met Mac gewandeld worden. Ik heb daardoor meer sociaal contact. Je komt vaak dezelfde mensen tegen en dan sla je wel eens een babbeltje.

Ik zal het moeilijk hebben als Mac er niet meer is.

Leuke anekdote? Slechte anekdote?

Een leuke maar ook gênante anekdote was toen Mac tijdens een wandeling zijn grote behoefte deed op een boordsteen voor een huis, terwijl de bewoners erop stonden te kijken! Natuurlijk heb ik alles mooi opgekuist. Hij heeft ook al eens pipi tegen iemands benen gedaan.

Minder leuk was het toen Hoby in de sneeuw weggelopen was.

Advies voor hondeneigenaars in spe?

Je moet goed nadenken vooraleer je je een hond aanschaft.

Een hond kost geld. Mac heeft momenteel medische verzorging nodig. Kosten bij de dierenarts kunnen hoog oplopen.

Een hond verliest haar in huis, kan krassen maken in lederen zetels, kan al eens zijn behoefte in huis doen...

PUKKIE bij Fabienne



Fabienne heeft een heel emotionele band met Pukkie. In mei 2019 werd haar papa ziek en overleed een maand later. Toen kreeg zij van haar mama een zes maand oude cavalier king charles. Ze noemde het hondje Pukkie. Fabienne is een alleenstaande moeder met een zoon van 18 jaar en een dochter van 13 jaar.

Pukkie is nu bijna 6 jaar oud.

Als kind had Fabienne ook al een hond, Caesar.

Wat betekent Pukkie voor jou?

Pukkie helpt mij op moeilijke momenten. Als ik mij triest voel, ga ik met hem op wandel in de stad.

Ik werk voltijds, maar mijn mama is er om voor Pukkie te zorgen als ik weg ben.

Leuke anekdote? Slechte anekdote?

Leuk is dat ik altijd nieuwe contacten maak als ik met Pukkie op wandel ben. Er zijn veel hondenliefhebbers, alhoewel er ook mensen zijn die met een boog rond de hond lopen.

Minder leuk was die keer toen Pukkie weggelopen was uit de omheinde tuin van mijn mama. Gelukkig heeft hij een halsband met alle gegevens, zodat hij snel teruggebracht werd.

Advies voor hondeneigenaars in spe?

Goed nadenken vooraleer je een hond in huis neemt.

Een hond kost geld voor voeding, maar vooral ook voor verzorging.

Je moet weten dat een hond haar verliest. Een hond kan krassen maken en kan ook al eens zijn behoefte in huis doen.

KATOO bij Eva Maria



Eva Maria is een zuster die met medezuster Hannah in de 18 Oktoberstraat woont. Katoo is het chihuahuhondje van Eva Maria. Tot 2013, toen zij nog met haar medezusters in de Sint-Trudoabdij woonde, was het houden van een hondje niet

mogelijk. Nu de orde niet meer samenwoont en de zusters in afzonderlijke huizen wonen, is het wel mogelijk. Katoo is ondertussen al het derde hondje van Eva Maria. De twee eerste hondjes waren telkens een cavalier king charles. Toen woonde ze nog in de Hooistraat. Net zoals de eerste hondjes komt Katoo uit het hondenasiel. Eva Maria zocht opnieuw naar een cavalier king charles. Er was er eentje in het asiel in Roeselare, maar er was geen connectie. Na enkele dagen nadenken is het Katoo geworden, een chihuahua. En zij is ondertussen 6 jaar oud.

Wat betekent Katoo voor jou?

Zuster Hannah is nog altijd zeer actief en veel onderweg. Daardoor ben ik veel alleen thuis. Met Katoo is er altijd leven in huis. Bij het wandelen is er veel contact met anderen. Een lief hondje trekt mensen aan. Als ik op het kliniekdomein van OLV hier vlakbij wandel, kom ik vaak patiënten tegen. Die vragen soms of ze Katoo mogen strelen of een foto nemen. Bij die contacten ontstaan ook soms diepere gesprekken. Dan zeg ik thuis aan Hannah: 'Katoo heeft weer pastoraal werk gedaan.'

Een hond heeft ook zijn favorieten. Dan willen ze elkaar besnuffelen. Bij Katoo is dat bijvoorbeeld Juultje, het hondje van een buurvrouw die we vaak tegenkomen tijdens de wandeling.

Leuke anekdote? Slechte anekdote?

Ik vind het altijd leuk hoe Katoo woorden begrijpt. Als ik bijvoorbeeld 'wandeling' zeg, loopt zij direct naar de voordeur.

Katoo rijdt niet graag mee met de auto. Ze is wagenziek en denkt dat elk autoritje naar de dierenarts of de trimster gaat, wat ze niet leuk vindt.

Advies voor hondeneigenaars in spe?

Goed nadenken als je een hond koopt. Welke hond past bij mijn leefsituatie?

Je moet weten dat een hond hebben ook nadelen met zich meebrengt. Een hond vraagt aandacht en heeft ook noden.

Zelf zal ik na Katoo geen hondje meer houden. Ik vrees dat ik dan te oud ben om veel met de hond te gaan wandelen.

VIC bij Martine en Yves



Zowel bij Martine als bij Yves was er in het ouderlijk huis altijd een hond. Alhoewel hun zonen Jules en Gust al van kinds af een hond wilden, kochten ze er geen omdat de hond dan te veel alleen zou geweest zijn. In coronajaar 2020 hebben ze beslist om een hond te nemen, een golden retriever, maar er was een wachttijd van 2 jaar. In de herfstvakantie van 2022 hebben ze Vic mogen halen. In het nest bij de fokker was er geen teefje meer beschikbaar en dan zijn ze voor een reu gegaan. De twee zonen zijn nu op kot, maar Martine en Vic kunnen beiden telewerken.

Wat betekent Vic voor jullie?

Martine: We mochten Vic als puppy bij de hondenfokker niet zelf uit het nest kiezen. De fokker heeft op basis van onze gezinssamenstelling bepaald welk karakter het best bij ons paste. Vic was de clown van het nest. Hij is een enorme speelvogel, maar tijdens wandelingen kan hij soms ook koppig zijn. Jaarlijks is er een samenkomst van alle broers en zussen uit het nest met hun baasjes. Gust is zijn eerste baasje. Jules was vroeger bang van honden, maar dankzij Thor, de hond van onze burens Hilde en Philippe, heeft hij zijn angst overwonnen. Nu Gust en Jules allebei op kot zijn, is Yves tijdens hun afwezigheid zijn baasje. Jules en ikzelf zijn met Vic naar de hondenschool geweest. Vic is ieders

vriend. Vooral met oma heeft hij een speciale band. Zij is 86 jaar en heeft na het overlijden van opa heel wat gezelschap van Vic.

Wij gaan veel met Vic op stap. Daarbij ontstaan er ook sociale contacten. Het is zoals bij iemand die met een kinderwagen op stap is. Op deze wandelingen merk je dat Vic ook zijn favorieten heeft, zowel bij mensen als bij andere honden.

Leuke anekdote? Slechte anekdote?

Yves: Vic is al een paar keer bij een Teamsvergadering voor het werk op de computer ongewenst in beeld gekomen, zoals die keer met zijn speeltje met varkensgeluid.

Martine: Als puppy heeft Vic kussens en schoenen kapotgebeten.

Advies voor hondeneigenaars in spe?

Als je een hond neemt, moet je beseffen dat je tijd moet vrijmaken en dat hij of zij deel van het gezin is. Zoek een hond die past bij het gezin.

Een hondenschool is aan te raden, zodat je weet hoe je een hond moet commanderen.

En verder zouden wij wel graag een hondenweide in de buurt willen.

WAAR IS PUPPY?





Bron: "Waar is Puppy" – Uitgeverij: "Deltas" – Geschreven door Frances Evans

--- 45 JAAR BUURTWERKING ---



Het jaarlijks buurtfeest kon natuurlijk niet ontbreken als één van onze activiteiten. Doorheen de 45 jaren van ons bestaan heeft het buurtfeest al verschillende vormen aangenomen. Het hoofdoel blijft natuurlijk altijd hetzelfde, namelijk een gezellig samenzijn met alle burens van het Sanderkwartier.

Ook dit jaar was het terug een gemoedelijke drukte op het pleintje in de Ontmijnerslaan. Een 200-tal buurtbewoners, zowel jong als oud, kwamen mee feesten en konden genieten van pizza à volonté van Attorno, gebakken in traditionele houtovens. Dit alles vergezeld van lekkere drankjes aan democratische prijzen.

Om ons 45 jaar bestaan extra goed te vieren hadden we live muziek voorzien in de vorm van de coverband "Work in Progress". Hun aanstekelijke interpretatie van vele pop en rock klassiekers bracht een uitbundige sfeer naar het Sanderkwartier. En als afsluiter kon iedereen nog genieten van een lekker ijsje van het ijskraam 'De ijsvogel'.

Het werd dus weer een succesvolle editie, waarvoor dank! Wij kijken al uit naar volgend jaar, jullie ook?





Lezing “Brugge in WO I” door Michel Goeman

Op vrijdagavond 15 november werden we verwacht in het uitverkochte Europahuis Ryckvelde in de Sint-Baafskerkstraat voor een nieuwe lezing door Michel Goeman, voorzitter van de Gidsenkring Brugge. Vorig jaar had Michel ons al een boeiende avond bezorgd met zijn uiteenzetting over de geschiedenis van de parochie Sint-Baafs. Ook nu kon hij ons weer moeiteloos bijna twee uur lang boeien met zijn verhalen, deze keer over Wereldoorlog I en de impact daarvan op Brugge en omstreken.

Zo leerden we onder andere de oorsprong van de naam “Dikke Bertha” en de link tussen dat type kanonnen, een fort van het Belgisch leger in Luik en de Generaal Naessens de Loncinlaan in Sint-Michiels. We leerden ook meer over de duikboten die door de Duitsers gestationeerd werden in Brugge, in de bunker ‘De Acht Zaligheden’, waar nu Confiserie Kathy is (wie waagt het om oorlogstuig ‘zaligheden’ te noemen?) We leerden ook de toenmalige baas van Brugge kennen: de Duitse Admiraal Ludwig von Schröder, die geen genade toonde voor Brugse spionnen en wiens persoonlijke vriend, de Duitse Keizer Wilhelm II, meerdere keren op bezoek kwam in onze mooie stad. Het werd een boeiende avond, die afgesloten werd met een drankje en een babbeltje.



Workshop bloemschikken met Benedikte op 14 december

Benedikte van onze buurtwerking trok ons op zaterdag 14 december mee tot net voorbij de comfortzone van ondergetekenden, tijdens twee volzette workshops bloemschikken.

Hierbij leerde ze ons hoe we onze eettafel thuis alvast helemaal *Kerstproof* kunnen maken. Het was een erg fijne ervaring en – zeg nu zelf – het resultaat mocht er zijn!



Heraanleg van de Abdijbekerstraat en omgeving

Zoals de meesten waarschijnlijk wel al gehoord hebben, zal een groot deel van het Sanderkwartier heraangelegd worden. De Abdijbekerstraat, Hoog-Brabantlaan, Orchideeënlaan, Ontmijnerslaan en Titecastraat zullen grondig worden aangepakt. Door de slechte staat van het wegdek, de voetpaden en de riolering werd het hoog tijd voor vervanging. Tegelijkertijd zal het afval- van het regenwater gescheiden worden. Bij de heraanleg wordt er ook gestreefd naar een vergroening en ontharding van de wijk. Ook een circulatiewijziging staat op de planning, inclusief eenrichtingsverkeer in sommige straten.

Het eerste buurtoverleg heeft al plaatsgevonden in mei, in het gebouw van Mintus in de Barrièrestraat, waar alle buurtbewoners de eerste plannen konden inkijken en waar we een woordje uitleg hebben gekregen. Er waren een aantal bedenkingen bij het eerste ontwerp en Stad Brugge heeft intussen al enkele aanpassingen aangebracht. Iedereen kan de plannen en de timing opvolgen via onderstaande link. De eerstvolgende stap is de goedkeuring van het definitief plan (verwacht eind 2024 - begin 2025).

<https://www.brugge.be/stad-bestuur/beleid/stadsvernieuwing/heraanleg-van-de-abdijbekerstraat-en-omgeving>



Het beeld “De Mantelzorger” is een rondreizend beeld. Samana, een vereniging van én voor mensen met een chronische ziekte of zorgnood, hun mantelzorgers en vrijwilligers, komt al twintig jaar op verschillende plaatsen met dit beeld. En dit jaar konden we het bewonderen op de campus PZ Onze-Lieve-Vrouw, aan de ingang van de volkstuintjes. Dit kunstwerk is een werk van Edwin Degelin uit Diest.

Het beeld is een ode aan de mantelzorgers, die regelmatig hulp bieden aan hun zorgbehoevende partner, familielid, buur of vriend. “De mantelzorger” bestaat uit een bankje met daarop twee mensen, waarbij de persoon rechts steun biedt aan de persoon links.

Het werk is gemaakt uit allerlei recuperatiematerialen. Als symbool voor de tijd die mantelzorgers aan de zorg voor hun naasten besteden, verzamelden de lokale Samana-groepen in 2002 talloze uurwerken, klokken en diverse voorwerpen die de tijd meten. Sindsdien reist “De Mantelzorger” door Vlaanderen om blijvend aandacht te schenken aan deze onzichtbare, maar tegelijk onmisbare helpers.

Bron: ["De Mantelzorger" op de campus | PZ Onzeliëevrouw](#)

Stekjeskast

Dichtbij het kunstwerk “De Mantelzorger” stond tot voor kort ook het stekjeskastje. Het zal overwinteren in de serre van het OLV, vanaf april 2025 wordt het terug op het domein geplaatst.

Bouw van een nieuw therapiecentrum

Wie regelmatig door het domein van PZ Onze-Lieve-Vrouw fietst of wandelt, zal wellicht de werken opgemerkt hebben. Vlakbij PVT de Brugghe wordt een nieuw therapiecentrum gebouwd dat het oude centrum (vlak ernaast) vervangt. Het huidige therapiegebouw dateert uit de jaren 1960.

Dit nieuw therapiecentrum zal een breed gamma aan therapie-ateliers huisvesten. PZ Onze-Lieve-Vrouw blijft zo gespecialiseerde behandeling op maat aanbieden voor patiënten in opname en in dagbehandeling.

PZ Onze-Lieve-Vrouw wil via deze investering in infrastructuur residentiële, intensieve en gespecialiseerde zorg en behandeling blijven aanbieden die flexibel inspeelt op de individuele behoeften van zorgvragers met gepersonaliseerde en gedoseerde multifunctionele behandelingstrajecten. Eerder dit jaar gaf minister Crevits de goedkeuring voor twee bouwwerken, een aan het voorgebouw en een recent gestart, centraal op de campus.

Alle info op [Betere zorg met betere infrastructuur | PZ Onzelievevrouw](#).



Halloween-verhaal oktober 2024

Geschreven en verteld door Frederik Lambert

Er was eens lang geleden ...

Er was eens lang geleden, een grote man, met een lange baard.

En die man, die woonde hier! Hier in dit huis, en weet je wat, die man vonden ze later zo belangrijk dat ze deze straat zelfs naar hem genoemd hebben. Weet er iemand hoe deze straat heet? Ja, de "Frederick Sanderlaan", en die grote man met de lange baard heette dus: "Frederick Sander".

Deze man met zo'n prachtige naam – ahja, ik heet namelijk ook Frederik <duivelse lach!!!> -- haha, sorry mopje, flauw mopje! Maar deze man dus, was een soort landbouwer, hij kweekte namelijk allerlei prachtige bloemen zoals orchideeën, irissen, goudsbloemen enzovoort.

Maar Frederick had een grote droom. Hij was namelijk een enorme fan van een wereldberoemde bloemenkweker van die tijd: Kylian Knoppens. En er was niks ter wereld dat Frederick liever zou doen dan vriend te worden met die beroemdheid.

Droomt iemand van jullie daar ooit van? Om zo iemand beroemd te ontmoeten en er misschien een selfie mee te nemen of vrienden mee te worden? Zo met Harry Styles of zo, of Taylor Swift, of Pommelien Thijs, Camille, Ronaldo, Messi, Acid?

Met wie zouden jullie eens een selfie willen nemen?

Nou ja, zo had Frederick dat dus ook met die Kylian Knoppens. Hij was een grote fan en hij wou daar echt vriend mee worden en het zou hem lukken ook verdorie!

En op een dag had hij geluk! Hij werd zowaar uitgenodigd op een groot feest waar alle beroemdheden van die tijd aanwezig zouden zijn: het "Bal der Bloembollen" – een heel exclusief feestje ... en Kylian Knoppens, de wereldberoemde bloemenkweker, zou er ook bij zijn!

Yes! Dit was zijn kans, en die zou hij niet laten schieten. Eindelijk zou hij zijn grote held kunnen ontmoeten! En eens ze elkaar zouden ontmoeten, dan zouden ze zeker vrienden worden ... toch?

Maar het was een heel chique bal, en Frederick had helemaal geen chique kleren. En dus kocht hij een prachtig kostuum, en een fantastische hoed.

Kijk, hier is een foto van toen hij zich helemaal had klaargemaakt: ziet hij er niet piekfijn uit?



Maar, ik kan al verklappen: het liep niet zoals hij had gehoopt. Hij was namelijk iets kleins vergeten ... een detail maar, echt! Je moet namelijk weten, Frederick was een landbouwer hé, en wat droegen landbouwers vroeger om rond te wandelen op hun veld? Klompen!

Kent iemand hier klompen? – Dat zijn eigenlijk schoenen die van hout gemaakt zijn – hout van de bomen! En die zijn goed om in een weide en in de modder te wandelen, lekker droog! Maar wanneer je daarmee wandelt op een harde vloer, dan maken die een HELS kabaal.

... en kijk nu nog eens naar de foto van onze Frederick ... zie je wat hij aan zijn voeten heeft? Zijn dat mooie leren schoenen? Zijn het van die hippe, peperdure sneakers? Nee nee nee nee nee! Frederick heeft zijn klompen nog aan! ...

En toen hij dus toekwam op het bal -de zaal stond al helemaal vol met prachtig aangeklede, belangrijke, mensen- kondigde de lakei hem aan, zoals ze met alle mensen deden: "Dames en Heren, hier is de Edelachtbare Heer Frederick Sander."

Ooooooh, dacht Frederick, die dat helemaal niet gewoon was, dat begint hier al fantastisch, "de Edelachtbare Heer Frederick Sander", nu zal iedereen wel onder de indruk zijn van mij ... En hij stapte vol enthousiasme over de harde, houten parketvloer naar het midden van de zaal, helemaal klaar om zijn grote held Kylian Knoppens te ontmoeten.

Maar bij iedere stap die hij zette klonk het precies een beetje luider – zijn klompen op die harde vloer: tak, Tak TAK, TAK TAK TAKT ATKATKAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKT!!! – Alle hoofden in de zaal draaiden zich vol verwondering naar Frederick. En hun verwondering veranderde al rap in verbazing en dan ... gelach. Eerst maar één iemand, maar dan meer en meer, en toen riep er iemand: "Wat voor een lompe boer hebben ze hier nu binnengelaten!?" En zo luid als z'n klompen klonken op de vloer, zo luid klonk het gelach nu, maal drie zelfs! Iedereen lachte die arme Frederick uit, en allemaal wezen ze naar hem en zelfs zijn grote held, Kylian Knoppens, lachte luid mee. Hahahahahah HAHAHAHAHAH – "hij heeft zijn klompen nog aan!" HAAAAAAAAAAAAAAAAAHAHAHAHAAAA!!!

Frederick kon wel door de vloer zakken van schaamte, en zo vlug hij kon liep hij de zaal uit en ging wenend terug naar huis.

Zijn droom bleek een nachtmerrie! – Kylian Knoppens, zijn grote held, had hem gewoonweg uitgelachen en vernederd!

Maar hoe verdrietig hij ook was, zijn verdriet veranderde al snel in boosheid, en zijn boosheid in echte WOEDE en zijn woede in intense HAAT!!! Hij zou die omhooggevallen flierefluiter wel eens een lesje leren! Hij zou hen eens de echte macht tonen van een bloemenkweker. Dán zullen ze hem wel leren kennen, niet als vriend, maar als VIJAND <DUIVELSE LACH!!!>

Zo begon Frederick Sander aan zijn “duivels” plannetje. In het grootste geheim, niemand mocht er van weten, kocht hij een heel speciaal zaadje. Hij kocht dat zaadje van een ontdekkingsreiziger, die het gevonden had in een ver en mysterieus land. Hij vertelde hem dat het een zaadje was van een formidabele en heeeneel zeldzame plant: de “Enormus Happus Giganticus”. Frederick stopte het in de beste grond die hij had, en zorgde er dagelijks met veel liefde voor. Het duurde jàren, maar dat bijzondere plantje groeide en groeide, tot het zo groot was als deze boom! Maar wat een prachtige boom was het, vol bloemen in duizend-en-één kleuren en geuren die nog beter roken dan het aller- allerbeste parfum in de wereld!

Maar weet je wat wel heel vreemd was? Om die speciale “Enormus Happus Giganticus” plant te verzorgen, had Frederick hem geen water moeten geven ... maar bloed! En geen mest, maar vlees! In het begin maar enkele druppels bloed per dag en enkele wormen of insecten. Maar als de boom groter werd, dan had die hele emmers vol bloed nodig, en om te eten: eerst muizen, maar dan ook katten, en zelfs honden! ... In die periode zijn hier dus heel wat huisdieren uit de wijk verdwenen, want ja ja, dat was dus hier dat hij die plant kweekte hé, ha ja, want hij woonde hier.

Wat zou Frederick toch in godsnaam van plan zijn met deze, blijkbaar, Vlees-Etende, plant?!
Heeft er iemand een idee van?

Inderdaad, weet je wat hij deed? Eens de “Enormus Happus Giganticus” groot genoeg was, deed Frederick er een strik rond, en liet zijn werkmannen hem op een vrachtwagen zetten, en stuurde hij hem op naar zijn vroegere grote idool – die hij nu enorm haatte: Kylian Knoppens.

Toen Kylian dat enorme cadeau te zien kreeg, was hij eerst een beetje op zijn hoede: wie stuurt er nu in godsnaam een boom als cadeau? Maar Frederick had er een kaartje aan gehangen: “Voor de uitzonderlijke Kylian Knoppens, een uitzonderlijke boom, van een grote fan”. Daarmee was hij al rap overtuigd, en het was dan ook zo’n prachtige boom! ‘Zet die maar direct in mijn tuin zei hij tegen de werkmannen!’ En hij belde zijn vrienden op om de boom de volgende dag te komen bewonderen.

Toen hij echter even alleen was met die fantastische plant, merkte hij plots dat die stilletjes bewoog ... Je verwacht niet dat een plant beweegt natuurlijk! Maar toch stond hij niet stil, integendeel, hij bewoog meer en meer, dichterbij en dichterbij naar Kylian, die van verbazing aan de grond

genageld stond. “Wat. Een. Formidabele. Boom” prevelde hij. En plots ging een van de grootste bloemen, die tot vlak bij de man gekomen was, met een slijmerig geluid helemaal open. SJLURRRRRRRPPPPP – en alsof hij gehypnotiseerd was door de plant ging de man nog een beetje dichterbij, en nog een beetje, net zo dicht tot zijn hoofd helemaal in de opengesperde kaken van de bloem was. En toen BAM!!!!!! De kaken van de bloem sloten zich razendsnel rond het hoofd van de heer Knoppens! En met een gruwelijke maar bizar genoeg toch sierlijke zwiep slokte de plant ook zijn hele lichaam naar binnen. Mocht er iemand in de buurt geweest zijn, dan zouden ze de ijselijke kreet gehoord hebben van Kylian Knoppens AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, en daarna nog hoe ieder van zijn vele botten gekraakt werd door de krachtige kaken van de plant terwijl die hem verorberde KRAK KRAK KRAK ... tot het uiteindelijk weer helemaal stil werd ... en de plant weer stokstijf bleef staan, alsof er niets gebeurd was.

Toen de vrienden van Kylian bij z’n huis aankwamen de volgende dag, deed hij niet open! Ze belden en ze klopten op de deur, maar hoezeer ze ook probeerden, niemand kwam opendoen. Ze haalden er de politie bij, en al rap deden ze de gruwelijke ontdekking dat de grote “Enormus Happus Giganticus” plant Kylian Knoppens had opgegeten! – En daar kon maar één iemand de schuld voor hebben natuurlijk: Frederick Sander.

En zo werd onze “held” dus zelf wereldberoemd, als **moordenaar** met een wel heel bijzonder wapen: een enorme VLEESETENDE PLANT... en daarom is deze straat dus naar hem genoemd ... of dat denk ik toch.

Trouwens – die grote Enormus Happus Giganticus boom hebben ze natuurlijk vernietigd, hij was reuzegevaarlijk, hij had iemand opgegeten! – Maar wat doen planten in de lente? Hoe komt het dat er altijd meer planten bijkomen? Zaadjes, precies! En deze boom had hier jàren gestaan en moet dus wel duizenden zaadjes hebben verspreid!

Het wordt soms wel eens gefluisterd, door sommige mensen, dat als je goed rondkijkt in deze wijk, in het Sanderkwartier – dat je dan misschien nog wel nakomelingen van die boom kan vinden! Vlees-etende nakomelingen.

Maar niemand weet het zeker hoor, want iedereen die er naar gaat zoeken, daar horen we dan plots niets meer van! Dus als je straks rondwandelt in deze straten, let dan toch maar goed op voor alle bloemen ... je weet maar nooit!... en de Enormus Happus Giganticus leefde nog lang en gelukkig!



HET SANDERKWARTIER HEEFT JE NODIG!

Het afgelopen jaar hebben we ons binnen het buurtcomité met veel enthousiasme ingezet om in en voor de buurt leuke activiteiten te organiseren en zo de burens dichterbij elkaar te brengen.

We zwaaiden ergens halverwege ook **Christophe** uit en willen hem ook via deze weg nog eens van harte bedanken voor zijn aanstekelijke energie en inzet doorheen de jaren. Het was een plezier om samen buurtactiviteiten te kunnen uitwerken en verwezenlijken! .

Indien ook jij onze buurt een warm hart toedraagt en je een creatieve duizendpoot bent, een handige Harry of indien je een leuk idee hebt dat je graag samen met ons realiseert, aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen via sanderkwartier@gmail.com. Zo bouwen we samen verder aan onze mooie buurt!

HET BUURTCOMITÉ



v.l.n.r. Justien Boussauw, Catherine Van Poucke, Leen Masureel, Sofie Vande Castele, Christophe Vercruysse, Nadine Vande Cavey, Benedikte Decaluwe, Frederik Neyt.

**Aan iedereen in het Sanderkwartier wensen wij
een vrolijk Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar.**

Tot op één van onze activiteiten in 2025!

BE22 7755 2120 3047

www.sanderkwartier.be – sanderkwartier@gmail.com - www.facebook.com/groups/sanderkwartier

Eindredactie: het Buurtcomité Sanderkwartier, Oplage 950 exemplaren – Digital Print Rijselstraat 88 8200 Sint-Michiels –
info@digitaalprint.be